

Brief voor familie van deelnemers aan Humanitas Levensboek

Humanitas afdeling Zaanstreek organiseert voor ouderen in de Zaanstreek een project voor het schrijven van een Levensboek voor oudere Zaankanters. Een schrijver-vrijwilliger van Humanitas zal een aantal keren met de oudere verteller in gesprek gaan over zijn of haar levensgeschiedenis en de belangrijke gebeurtenissen uit het leven. De schrijver-vrijwilliger maakt aan de hand van de gesprekken een boek met foto's, het zogenaamde Humanitas Levensboek.

De schrijver-vrijwilliger gaat goed voorbereid de gesprekken met de deelnemer-verteller in. De schrijver krijgt een uitvoerige training van Humanitas over hoe een Levensboek gemaakt wordt.

In deze training leert de schrijver hoe de interviews met de verteller gedaan kunnen worden en tevens hoe het Levensboek te schrijven en vorm te geven. Zij maken bij de gesprekken gebruik van een kaartenset "Mijn leven in kaart" met vragen over verschillende onderwerpen en thema's die het gesprek met de oudere verteller kunnen vergemakkelijken.

Maar de oudere bepaalt zelf over welke onderwerpen hij/zij met de schrijver wil praten.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

- Hoe zag het ouderlijk gezin eruit?
- Was u getrouwd en heeft u kinderen?
- Wat voor werk deed u?
- Welke prettige herinneringen heeft u aan uw kindertijd?

Het boek zal het verhaal beschrijven, zoals de oudere het heeft verteld. De schrijver zal regelmatig met de verteller checken of wat er is opgeschreven ook klopt. Voor de afronding van het boek, zal de concepttekst van het boek besproken worden met de verteller en wordt de verteller gevraagd om akkoord te gaan met de tekst.

Het is mogelijk dat de schrijver extra aanvullende informatie nodig heeft van u (bijv. foto's, documenten of verheldering). Wij vragen uw toestemming zodat de schrijver indien gewenst contact met u als familielid kan zoeken.

Na afronding van de gesprekken zal het boek feestelijk worden overhandigd. U kunt daar eventueel bij zijn. De verteller kan het Levensboek daarna met de(klein)kinderen, vriend(inn)en of burens delen en het hen laten lezen. Het schrijven van het Levensboek gebeurt door een vrijwilliger en is kosteloos. De kosten voor het drukken van het boek zijn echter wel voor de verteller. Er is natuurlijk na afloop de mogelijkheid om op eigen kosten één of meerdere exemplaren van het levensboek bij te laten maken.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Schoen , Coördinator project Humanitas Levensboek

E-mailadres: levensboek.zaanstreek@humanitas.nl

Tel.: 06-13284621